



Jaargang: 2021-2022

Datum: 6-12-2021

Verbaasbrief #03

In deze nieuwsbrief

- Voorwoord
- Nieuws vanuit de school
- Nieuws vanuit de onderbouw
- Nieuws vanuit de Bosklas
- Nieuws vanuit de middenbouw
- Nieuws vanuit de bovenbouw
- Nieuws vanuit de bibliotheek

Belangrijke data

(onder voorbehoud)

- 22 december Kerstviering
- 24 december start Kerstvakantie

Beste ouder(s), verzorger(s),

Voor u ligt Verbaasbrief nummer 3. Deze editie staat vol met alle leuke dingen die er in en rondom school zijn gebeurd de afgelopen tijd. Een maand waarin we diverse uitstapjes hadden met de verschillende groepen, er hard gewerkt is aan het project De Blauwe Planeet en als klap op de vuurpijl het bezoek van Sinterklaas en Piet.

Helaas was er ook vervelender nieuws met het aanscherpen van de maatregelen. Vanaf nu werken alle groepen weer met cohorten en proberen we de groepen dus zo weinig mogelijk contact met elkaar te laten hebben. Gelukkig stonden er voor deze periode weinig buitenschoolse activiteiten gepland, een geluk bij een ongeluk.

We zijn ontzettend blij en trots op de samenwerking die we deze periode ervaren met u als ouders. We weten dat de maatregelen en het vele noodgedwongen thuiswerken van verschillende groepen ook van u veel vraagt. Maar het is ontzettend fijn te merken dat er zoveel begrip en medeleven vanuit u is. Uiteindelijk moeten we hier samen toch weer een mooi jaar van maken!

Aankomende weken werken de klassen nog door aan het project 'de Blauwe Wereld' en gaan we rustig richting de kerst(vakantie). U krijgt binnenkort meer informatie over hoe we dat dit jaar vorm zullen geven.

Wij wensen u veel leesplezier!



Nieuws vanuit de school

In de tweede week van november is de school versierd om in een echte sinterklaasstemming te komen. Overal hingen cadeautjes, slingers, metersgrote chocoladeletters en Sintzakken. De OR, hulpouders en leerkrachten hebben een hele middag ingepakt, opgehangen en versierd. Fantastisch gedaan! Woensdag 24 november mochten kinderen hun schoen zetten, altijd spannend. Donderdag 2 december was het weer tijd voor het jaarlijks bezoek van de goedheiligman. De Sint en Piet hadden een mooi onderkomen gekregen in het speellokaal, waar elke groep per toerbeurt langs mocht komen.



Sint had voor elke groep een zak of doos cadeautjes mee en de kinderen kregen wat lekkers te eten en te drinken.

De oudere groepen hebben met elkaar surprises gemaakt en daar zaten weer prachtige creaties tussen.



Nieuws vanuit de Onderbouw

Als onderdeel van het nieuwe project 'de Blauwe wereld', bestuderen wij van de OB de Noordzee. Bijna alle kinderen herinneren zich wel een dagje aan het strand, in Hoek van Holland of ergens anders in Nederland. Lekker zwemmen en een gat graven in het zand. In de klas stonden we daar even bij stil. EN er kwam een stroom van vragen op gang, waarnaar we onderzoek hebben gedaan met de groep.

Welke dieren hebben zij daar gezien? Wat zagen zij daar op de zee? Hebben ze het getij opgemerkt? En wat is de smaak van water? En de kleur dan? Is water blauw of grijs, of is water doorzichtig, zonder kleur? Heb je gezien dat water spiegelt? En als er golven zijn dan? Waarom hebben walvissen een gaatje? Waarom hebben haaien zo'n smalle bek? Wat voor geluid maken haaien eigenlijk? En is er koraal in de Noordzee?

En wist je juf: een T-rex is sterker dan een haai!



Nieuws vanuit de Bosklas

Afgelopen week hebben wij een heel gezellige week gehad in de klas. De Bosklas kreeg namelijk bezoek van een (snuffel)stagiaire. De stagiaire heeft veel lesjes en werkjes met de kinderen gedaan, waardoor ieder kind in de groep extra aandacht heeft gekregen. Aan de kinderen was te zien dat zij dit allemaal erg fijn vonden. Er is hard gewerkt en er zijn veel nieuwe dingen geleerd.

De afgelopen periode zijn wij ook weer wat meer te weten gekomen over de Waddenzee, andere wateren in Nederland en de verschillende zeeën en oceanen op onze aardbol.

Het leven in de zee heeft ook een belangrijk onderdeel gespeeld en daarnaast zijn wij ook bezig met de gevaren die de zee, maar ook de mens voor de zee met zich meebrengt, zoals het grote gevaar van de plasticsoep, andere milieuvervuiling en de opwarming van de aarde.

Als we het over de zee hebben, kunnen wij natuurlijk de piraten niet vergeten, dus ook die komen met regelmaat op verschillende manieren tijdens dit thema aanbod. Van verhalen tot taal- en rekenopdrachten overal komt een "Blauwe planeet-sausje" overheen.

Nieuws vanuit de Middenbouw

Het project 'De blauwe wereld - zeeën en oceanen' leeft erg in de Middenbouw. We zijn gestart met het bestuderen van de verschillende continenten en oceanen op de wereld. De kinderen hebben vervolgens een eigen wereldkaart gemaakt. De afgelopen twee weken stond het leven in de zee centraal. Van kosteloos materiaal hebben de kinderen een eigen zeedier gemaakt.



Nu verdiepen we ons in de verschillende haaien die in de oceanen zwemmen. Het bezoek aan Diergaarde Blijdorp en echte materialen van haaien wakkeren het enthousiasme flink aan. Het is mooi om te zien hoe de



leerlingen samen aan een opdracht werken. Ook tijdens doeltijd wordt er hard gewerkt. Groep 3 leert de ene na de andere letter en kunnen al 22 letters schrijven. Groep 4 leert woorden schrijven die eindigen op -d, woorden met eeuw/ieuw en woorden met ee/oor/eur. Groep 5 werkt hard aan de deeltafels. De kinderen werken ongelooflijk hard en daar zijn we erg trots op!



Met een prachtig aquarium, zeehonden en zeeleeuwen, een speeltuin (met veel water natuurlijk) en veel informatie over de watersnoodramp van 1953. We konden zelfs een stukje de Stormvloedkering inlopen en zo heel goed bekijken hoe het allemaal werkt.

Een stranddag lukte helaas niet, daarom gingen we naar het Kralingse Bos. Dat was een heerlijke herfstwandeling. In het bos hebben we een paar spellen gedaan in 3 groepen en verder vooral lekker gespeeld. Ook zijn er mooie bladeren en andere spullen verzameld, waar schilderijtjes van gemaakt konden worden op school. Aan het eind van de dag bleek dat we maar liefst 13 kilometer hadden gelopen die dag!



Nieuws vanuit de Bovenbouw

November was de maand van de uitstapjes. Eerst naar Neeltje Jans, het bekendste onderdeel van de Deltawerken. Daarbij is een heel interessant en leuk park gebouwd.





Boekennieuws



De prins zonder billen van Levina van Teunenbroek

De ridder werd prins en leidt een lang en gelukkig leven.
Ja, hallo, wacht eens even...
Dat kan natuurlijk niet eeuwig duren.
Tijdens een zwempartijtje moet hij het dan ook bezuren.
Weer huilen, want wat moet hij nu beginnen?
Zal de liefde deze ramp overwinnen?

De prins zonder billen is een geestig prentenboek met kleurrijke illustraties van Charlotte Bruijn en een speciale billenuitklappagina. Een feest om voor te lezen aan kinderen vanaf 3 jaar!



Alle wensen van de wereld van Rian Visser

Rian Visser is bekend van veel kinderboeken waaronder Blitz en Robotoorlog. Ze publiceert regelmatig gedichten in tijdschriften en op platforms en is de aanjager van het project Raadgedicht. In haar eerste volwaardige bundel blinkt ze uit met soepele verzen in de beelden. 'Alle tranen van de wereld vloeien naar de zee / alle wensen van de wereld drijven in een bootje mee'. Er staat wat er staat en het roept toch een wereld op. In het geval van Visser vooral een universum vol dromen, wensen en verlangens.



Rekenen voor je leven van Edward van de Vendel en Ionica Smeets

'Wat gebeurt er als een klas de saaie sommigen mag vervangen door rekenlessen die met hun eigen leven te maken hebben', staat in kleine letters voorop. Die vraag is na lezing te beantwoorden met: dat levert vooral veel plezier, saamhorigheid en inzichten op.

Wiskundige Ionica Smeets, die er haar levenswerk van heeft gemaakt om moeilijke dingen eenvoudig uit te leggen, draagt de voorbeelden aan. Bijvoorbeeld: 'Wat als je alle tranen van je leven zou opvangen en bewaren, kun je daar dan een badkuip mee vullen?'. (Het antwoord is: nee, dan kun je alleen nog maar pootjebaden). Het slimme van dit boek is dat de voorbeelden door kinderen uit dezelfde klas worden aangedragen. De onderwijzers experimenteren een schooljaar lang met deze nieuwe onderwijsvorm en dat motiveert enorm. Sommige kinderen weten hun vraag meteen, anderen zitten er zenuwachtig op te broeden.

Edward van de Vendel laat de klas tot volle bloei komen. We leren de kinderen kennen en snappen waarom ze bepaalde inzichten willen. Waarom Kuzey wil



weten hoeveel het kost om een muur rond het voetbalveld te bouwen of waarom Mirelva niet echt op een vraag kan komen maar 'iets met geld wil, met al die verschillende briefjes, want die zijn zo mooi'. En het is volstrekt logisch dat Fabio benieuwd is of rekenen helpt als hij beter wil leren goochelen.

Bron en meer leestips zie: <https://www.cpnb.nl/nieuws>